

**vers gevist**



**vers gevist**

**ca1000**

Schrijver: ca1000

Illustrator: Raoul Ottenburgs

Coverontwerp: ca1000

ISBN: 9789402179071

NUR 290

[www.ca1000.be](http://www.ca1000.be)

© ca1000

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Andere die Welt; sie braucht es.

Bertolt Brecht

## Voorwoord

Of het nu gaat om gedichten of om beelden, ervaringsgenoten ontdekken geeft zin aan het delen van gedachten. Zo bracht mijn debuut *hoofd vol poppetjes hart vol gaten* mij prompt in contact met dichter-tekenaar Raoul Ottenburgs. Deze toevallige ontmoeting bleek achteraf voorbestemd. Zonder Raoul Ottenburgs was *vers gevist* een dichtbundel. Nu ligt er hier het geïllustreerde samenspel van twee gelijkgestemde denkers. Dat de gedachten hetzelfde zijn, neemt evenwel niet weg dat de uitdrukkingsvormen compleet anders zijn. Wij zijn alvast opgetogen over de kruisbestuiving tussen de tekeningen en haiku's van Ottenburgs en de gedichten van ca1000. Dit unieke creatieproces is voor ons beiden voor herhaling vatbaar. We wensen de lezer evenredig veel leesplezier.

Met *vers gevist* nemen wij ons voor om naast geestverwanten zo veel mogelijk andere lezers te raken. Hiermee komen we bij het oorspronkelijke doel van deze uitgave. Wie mij kent, weet dat ik in alles rekening houd met de dieren en hun natuurlijke leefomgeving. Vegetarisme en adopties van asiëdieren zijn mijn passieve acties. Met het uitgeven van deze bundel geschreven en getekende poëzie mik ik met hulp van Raoul Ottenburgs op een groter voordeel voor méér dieren. De opbrengst van ons boek gaat integraal naar het welzijn van dieren. Het is een bescheiden manier om iets terug te doen voor zij die zoveel wijsheid brengen en vooral heel veel mensen goesting in het leven doen krijgen.

Ik wil de wereld zien veranderen in een plek waar dieren behandeld worden met de liefde die hen toekomt. De mentaliteitswijziging die bij een steeds grotere groep mensen op gang komt, wil ik mee voeden. Alle ideeën in deze maatschappelijke kentering, wil ik mee waarmaken, op de barricades als het moet, met zachte creativiteit als het kan. Mijn beperkte fysiek houdt me dan ook geenszins tegen om met volle overgave mijn gedachten in de strijd te werpen. Mede dankzij de bijdrage van dichter-tekenaar Raoul Ottenburgs brengt *vers gevist* het broodnodige geld in het laatje van organisaties die de slag voor de dieren met lijf en leden voeren. In dezelfde context dank ik alle mensen die mij helder naar het leven laten kijken en die mij leren handelen vanuit mijn eigen inzichten, waarden en keuzes, in het bijzonder Paul Geusens en Tom Dreesen.

Anne Van Der Maren van Spaanse Honden in Nood, Katrien Goetschalckx van Van de Maanwacht, Daniel Maya van SOS Steungroep Dieren in Nood en Nadine Thijs van All In One Dogs vermeld ik om hun enthousiasmerende inzet voor de dieren. Kris Fastré van Oren Gespist ben ik erkentelijk omdat hij mij geleerd heeft hoe hondjes communiceren. Het team van dierenartsenpraktijk Brands kan ik niet genoeg bedanken om hun levensreddende interventies telkens wanneer het mis dreigt te gaan. Met een nadrukkelijke blaf groet Camille haar wandelmaten Kiki, Ella, Wendy en Davy, alsook haar doggysitters Paula, Willy en Anneleen. We vergeten ook niet de postbodes die altijd met de glimlach het zware lekkers van zooplus aandragen. Mijn petje gaat af voor al de (vrijwillige) medewerkers in dierenasielen en dierenrechtenorganisaties. Ik ben enorm trots op mijn echtgenoot Stefan die omwille van zijn morele besef het bracht van fervent vleeseter tot flexitariër. Tot slot toont Laura Straver van EN& vegan schoenen dat verantwoorde keuzes en mode perfect samen gaan, niet onbelangrijk om de vele fashionista's onder ons over de vegan streep te halen.

Naast de vele dierenvrienden, mensen die ik al dan niet vernoemd heb, denk ik speciaal aan degenen die onbegrensd en onvoorwaardelijk liefde geven en goed doen, de dieren zelf. Ik draag mijn bundel *vers gevist* op aan alle dieren. Mijn huidige huisgenoten op vier voeten

Marva, Pim, Belienda en Camille geef ik een liefdevolle aai over hun bol voor al wat zij elk op geheel eigen wijze voor mij betekenen. Mijn auteursnaam verwijst niet enkel naar Camille. Wat ik in de naam ca1000 lees, herken ik in elk van hen. Ik vertel meer over de verschillende betekenissen van mijn pseudoniem in de inleiding op de volgende bladzijden.

Tot slot en niet in het minst, om ons project te laten slagen, hebben wij bijzondere mensen zoals jij nodig, beste lezer en dierenvriend. Dit boek ligt wellicht voor je omdat jij er bent voor de dieren. Merci daarvoor! Heb je ons boek *vers gevist* nog niet in je bezit? Wacht niet langer om de dieren te steunen, kijk snel op [www.ca1000.be](http://www.ca1000.be) en ontdek hoe je je eigen exemplaar van *vers gevist* van de hand van Raoul Ottenburgs en ca1000 bekomt. Doneren of adopteren, *vers gevist* kopen als cadeautje voor jezelf of voor een dierenvriend, welke bijdrage je ook kiest, voor elke wilde en minder wilde weldoener voorspellen wij een grote portie dierengeluk. Het leesplezier krijg je er als extraatje bij.

Dieren komen steevast in wonderlijke, soms bizarre en helaas vaak tragische situaties terecht. In *vers gevist* bekijken wij, Raoul Ottenburgs en ca1000, de wereld vanuit het perspectief van de dieren. *Vers gevist* bestaat uit twee delen. In het eerste deel *vers camille* kijken we naar bull terriër Camille en haar vrienden. Grappige, vrolijke en eigenaardige taferelen zijn er in overvloed. Op elke pagina pogen we te “raisonneren” zoals de dieren. In het tweede deel *vers beest* bepaalt de mens de omstandigheden voor de dieren. Toch reikhalzen wij tegelijk voorzichtig naar een wereld die zich terecht en bovendien gewettigd beschaafd mag noemen. Dat de tot nog toe heersende logica van de mens ook in dit tweede deel onmogelijk stand houdt, zal de lezer niet verbazen.

Aan alle lezers van *vers gevist*, in naam van de dieren, van harte dank je wel! Denk en voel tijdens en vooral na het lezen mee met de dieren, alle dieren, de zeldzame en de veel voorkomende, de echte en de fabelachtige, de opvallende en de onopgemerkte, de bizarre en de alledaagse, de fortuinlijke en de beklagenswaardige. Aarzel niet om vervolgens een reactie te laten op [www.ca1000.be](http://www.ca1000.be).

ca1000





## Inhoud

vers camille.....	25
er zit een baby.....	26
witte sokken.....	28
zonder hondje.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
pim.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
als hond en kat.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
piepekoek.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
vlaai.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
teken.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
speel met mij.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
hertendiefje.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
haasje.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
hert op het bord.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
joepi.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
waar hondjes op hopen.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
de coach.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
een bull is geen chihuahua.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
blaffen doe je niet zomaar.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
vilbeluik.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
het snoepje.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
vers beest.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
een dier is niet meer.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
klaaglied van de jager.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
industrie.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
piepschuim.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
effectief.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
de andere kant.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
ratio.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
Mrs Bean is een podenco.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
uit spanje.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
mooi dier.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
spanje is te ver.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
ananas in happinez.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>

producten .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
<i>toen jezus nog een vogeltje was</i> .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
podenco hemel.....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
een dier is niet langer .....	<b>Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.</b>
vers gevist.....	31

Ik ben blij dat ik leef en geen vliegje in mijn oog heb.

Toon Hermans





**vers camille**

**er zit een baby**

er zat geen baby

in mijn buik

er zit een baby

in mijn bull

altijd goed gezind

geen echt kind

die baby in mijn bull

een droom

een wens

niet van een mens

niet van de poes

en toch

iedereen houdt van haar

als van een mensenkind

de baby in mijn bull

nooit mens

ook geen kind

dus hoe kan het anders

man vrouw kater poes

we zijn allemaal hondjes

een baby in het hoofd

niemand heeft bezwaar

de baby is geen kind

de baby is een bull





## **witte sokken**

wat is er witter dan wit

het is niet

het linnen van weleer

ook niet

de parel aan een snoer

het bakje van piepschuim

geen enkel stel tanden op tv

het wit van mooie ogen

zelfs niet het witte huis

laat staan

de teint

van een spook

de man van sneeuw

niets is zo wit

dan de sokken

van deze kleine poes

die zowaar

denkt

dat zij

een tijger

is

Heeft het jou geraakt?

Ik kon het net ontwijken.

Ik bedoel dat boek!



**vers gevist**

camille inspireert

ca1000 schrijft

ottenburgs tekent

de lezer leest

samen helpen

we de dieren

doe met ons mee

vele tranen

maken een zee

paarden uit de molen

hondjes in het gras

kleren van katoen

schoenen van

kurk en ananas

geen wol, pels of huid

vers gevist

geen hondshaai of tonijn

wel een vers een rijm en een kwatrijn

beestige gedachten

in gedichten

vers van ca1000

met haiku van raoul

samen voor de dieren

doneer of adopteer

andere acties kunnen ook

lees er alles over op [www.ca1000.be](http://www.ca1000.be)





All great movements, it is written, go through three stages: ridicule, discussion, adoption. It is the realisation of this third stage, adoption, that requires our passion and our discipline, our hearts and our heads.

The fate of animals is in our hands.

Tom Regan

